

Από τις 5.3-12.3 ομάδα του σχολείου, μαθητών/τριών της Β' και Γ' τάξης και 2 συνοδών καθηγητριών μεταβήκαμε στο νησί Τερσείρα των Αζορών, προκειμένου να συμμετάσχουμε στις εργασίες του προγράμματος σχολικών συμπράξεων Erasmus+ SEED, *Sustainability and*

Citizenship

:

T

he

E

ducation

C

hallenge

F

or

T

he

F

uture.

Το ταξίδι μας παρατάθηκε για δύο μέρες καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν μας επέτρεψαν να φύγουμε εγκαίρως από το αεροδρόμιο

Lajes

και έτσι είχαμε τη δυνατότητα να διαμείνουμε και να ξεναγηθούμε στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας τη Λισαβόνα.

«Τα ταξίδια σε διαφορετικές περιοχές και σε άλλες χώρες μπορούν να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες και μας δίνουν την ευκαιρία να γνωρίσουμε έναν ξένο πολιτισμό. Από το ταξίδι αυτό γνωρίσαμε διάφορα νέα πρόσωπα, αρκετά από τα οποία μιλούσαν μία, άγνωστη σε εμάς γλώσσα, τα πορτογαλικά. Επικοινωνώντας στα αγγλικά με αυτά τα άτομα μάθαμε πως είναι η καθημερινότητα των κατοίκων του νησιού και ήρθαμε σε επαφή με μία νέα κουλτούρα. Θαυμάσαμε τα αξιοθέατα και την φυσική ομορφιά του νησιού και γευτήκαμε τα τοπικά εδέσματά του. Ενημερωθήκαμε σχετικά με τα οικολογικά επιτεύγματα και προβλήματα του νησιού. Μάθαμε επίσης για την ιστορία και την παράδοση του πορτογαλικού λαού και λάβαμε σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά τις οικολογικές ανησυχίες τους.»

“Αυτό το ταξίδι μας πρόσφερε την ευκαιρία να γνωρίσουμε άλλα άτομα της ηλικίας μας και να αποκτήσουμε μοναδικές εμπειρίες μαζί τους σε μια διαφορετική χώρα....Δε θα ξεχάσουμε ποτέ τα παιδιά από τις Αζόρες, όπως και αυτό το ταξίδι.



